

Algemene beschouwingen begroting november 2021.

De spreukenschrijver schrijft in hoofdstuk 3 vers 13: *Gelukkig is de mens die de wijsheid zoekt en haar vindt, en die met verstand leert leven.*

De derde termijn van de gemeente Oldambt is bijna ten einde en we gaan op voor nieuwe verkiezingen.

In dit termijn is het maar al te duidelijk geworden hoe belangrijk het zoeken naar wijsheid en met verstand beslissingen nemen is geweest.

Al direct na de vorige verkiezingen moesten we dealen met het onverwachte overlijden van Pieter Smit. Dat bracht verdriet en verwarring.

Na verdriet en troost is toen het rouwproces begonnen en we hadden wijsheid nodig om verder te gaan. Pieter Smit leek onvervangbaar, maar in Cora Yfke hebben we een uitstekend burgemeester gevonden.

Twee jaar geleden begon er een pandemie, op een schaal die al meer dan honderd jaar niet gezien is voorgekomen; niemand heeft er dan ervaring mee hoe hier mee op te gaan.

Langzamerhand zijn er sinds die tijd veel, moeilijke en ingrijpende beslissingen genomen.

Het is een zoektocht naar wijsheid geweest. Ook voor ons als gemeente.

En het einde is nog niet in zicht.

In de loop van deze periode bleek dat het steeds ingewikkelder werd om een goede, sluitende begroting te krijgen.

Geld uitgeven is niet zo moeilijk, het is veel moeilijker om met de beperkte middelen die er zijn, de juiste keuzes te maken; Zeker in politiek, waar het gemakkelijk is om met woorden iedereen gelijk te geven en iedereen gouden bergen te beloven. Of om alles en iedereen aan te wijzen als schuldige, behalve onszelf.

Maar we konden niet door op de oude voet, er moest verandering komen.

Voor de gemeente is het dan belangrijk om de moeilijke keuzes in eigen hand te houden. En voor die keuzes was wijsheid en verstand nodig.

Voor de ChristenUnie is belangrijk geweest dat die keuzes niet alleen maar op geld gebaseerd zijn. Er is ook een begin gemaakt met het veranderen van beleid. Er is voorzichtig een begin gemaakt met een nieuwe visie, een visie die past bij een veranderende wereld.

Zomaar een paar voorbeelden:

- Er is een begin gemaakt van hoe we met de sportcomplexen om kunnen gaan; Er zijn zelfs al vanuit verschillende sportverenigingen mooie plannen om samen te gaan werken.
- Op het terrein van de jeugdzorg zijn we nu zo'n twee jaar bezig om, binnen de mogelijkheden die we hebben, anders naar die zorg te gaan kijken; niet meer alleen het probleem zien en uit alle macht, met dure indicaties proberen dat probleem op te lossen, maar kijken naar oorzaken en gaan helpen bij het aanpakken van die oorzaken door het project SoWiesO en het inzetten van POH. Langzaam kunnen we hier resultaat van zien; zowel in de financiën als in gezinnen.

ChristenUnie

- En na jaren ligt er een voorstel om kaders voor zon- en windenergie vast te stellen. Voor ons als ChristenUnie is dat een begin en mogen die kaders nog wel ruimer.

Er is wijsheid voor nodig om hier besluiten over te nemen, want eigenlijk is het in politiek niet echt gebruikelijk om verder te kijken dan vier jaar, maar bij deze onderwerpen is dat wél van groot belang. Wij maken keuzes die pas over jaren effect hebben.

Na het debat over zon en windenergie kreeg ik van verschillende jongeren bericht dat voornamelijk, en ik citeer, 'de grijze generatie' aan het woord is. Deze jongere vervolgt: *“als jongere hecht ik aan verduurzaming voordat onze gemeente duurzaam onder water komt te staan door keuzes uit het verleden, een verleden die veel ouderen ook voor de toekomst willen behouden”*. Het is een doordenker, maar wel waar.

In een veranderende wereld, waarin het lijkt dat -waarheid- er niet meer toe doet en waar meningen als feit gebracht worden, waar soms met dreiging en verbaal geweld die meningen opgedrongen worden is het belangrijk om keuzes te maken en die keuzes uit te leggen.

De ChristenUnie heeft de afgelopen vier jaar verantwoordelijkheid gedragen in de keuzes en besluiten het 'waarom' van die keuzes uitgelegd. Dat doen we bij deze begroting nog een keer.

Daarbij blijft de zoektocht naar wijsheid doorgaan, want de Bijbelspreuk gaat verder:

*Want wijsheid brengt meer op dan handel in zilver,
Meer dan het delven van goud.
Zijn is meer en beter dan edelstenen,
Meer waard dan alles waarvan je droomt.
Spreuken 3:13-15.*